

Onbekende psalmen horen er ook bij

- **EredienstCreatief bezint zich op diepte van Psalmen**

Maarsen | De Psalmen kennen veel toppers, maar het is ook goed om ruimte open te houden voor psalmen die „ongebruikt blijven liggen”. Dat vindt ds. Roel Bosch, die zaterdag sprak op het symposium ‘Psalmen bij mens. Geraakt door de Psalmen in de eredienst’.

EredienstCreatief hield in Maarsen een bijeenkomst om te kijken hoe de Psalmen de mens door de eeuwen heen raken. En ja, soms bijt dat. „Het is goed dat dit thema zo aan de orde komt. Om de pijn een naam te

geven. Als je er op gaat letten is het alsof het bij christelijke muziek toch altijd om lof en prijs moet gaan, om positief gestemde liederen. Het roept bij mij het lied van Drs. P. in gedachten, *Schorseren en prei*: ‘En thans, broeders en zusters / Willen wij gezamenlijk zingen / Dat heerlijke lied / Knohraap en lof ...schorseren en prei’, een potpourri van ellende en vrolijkheid. Deze dag helpt ons ook de ruimte voor de klacht, de ellende, het verdriet, de pijn, de zonde een plaats te geven.”

Terwijl mensen hun mooie momenten, hun dank en lof, graag delen, kruipen ze bij verdriet en pijn graag in een hoekje weg. aldus Bosch. Het vergt dan ook wijsheid om te be-

Elke tijd ook zijn eigen toppers. In onze tijd is dat psalm 131

„Bij een uitvaart is psalm 139 vaak een mooie psalm. Maar daar is die roep om de vijanden om te brengen in veel gevallen gewoon een zin te veel.”

Bosch nam een lijst van favoriete psalmen door. Door vrijwel alle tijden en plaatsen heen is dat dezelfde rij: 23, 42, 84, 130, 119. Elke tijd heeft ook zijn eigen toppers. In onze tijd is dat psalm 131 (‘Ik ben veilig bij de Heer’), die in veel bundels opeens opduikt. „Een psalm van rust, een kind op schoot bij moeder. Een psalm die mensen in de drukte van het bestaan op adem laat komen.” Omgekeerd zijn er ook psalmen die vrijwel ongebruikt blijven liggen: de psalmen 58, 59, 88. Ze zijn lastig, vol pijn en

kwaadheid. „In het klooster worden ze ’s nachts gebeden; als alles stil is, en het gebed zich ook uitstrekt naar mensen in pijn en nood. Bij deze psalmen kan je de nabijheid met christenen bijvoorbeeld in Syrië wel heel sterk voelen.”

Psalmen: de één vindt er een weg in, maar soms lijkt het wel een kronkelpad, aldus Bosch. „In onze gefragmenteerde levens zijn ook de psalmen soms nét zo gefragmenteerd. De regelrechte antwoorden zul je niet vinden, maar je merkt dat je stem vertolkt wordt, dat anderen jouw emoties hier of daar al onder woorden brachten. En, vaak, meestal, dat er ook een verdere weg geweest wordt. Voor God.”

palen wanneer je de klaagwoorden en klachten, de boosheid en misère uit de psalmen ook expliciet leest.