

Hervormde Gemeente 'De Brug' Nieuweroord-Noordscheschut  
EredienstCreatief 19 november 2017 10.00 uur  
Immanuëlkerk Noordscheschut  
met muzikale medewerking van Cindy Bubberman, Ruben Kip en Kees van Setten

Thema: 'Vertrouwde voetsporen in een vreemd land' (n.a.v. 1 Petrus 2: 21)



Voorafgaande aan de dienst (9.50 uur) Oefenen van twee liederen: ELB 263 en ELB 387

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst, ook korte uitleg): 5 vragen aan Petrus.  
Een soort 'College Tour' met Petrus.

**Algemene aanwijzingen voor 'medewerkers' (vragenstellers/beamist):**

- behalve de liedteksten geen andere teksten/schriftlezingen projecteren, alleen de teksten in **limoengroen** of **bljifgroen**
- de vragenstellers liefst de vraag stellend uit verschillende delen van de kerk. Graag opstaan wanneer de vraag gesteld wordt. De microfoon doorgeven aan de volgende vragensteller. Met het oog daarop: graag langs één van de gangpaden plaatsnemen.
- de tekst van de vragen kan nog licht aangepast worden.
- bij de Vraag uit Pontus, de Groet en de Laatste Woorden van Petrus deze afbeelding projecteren van Rembrandt (zie aparte verstuurd bijlage voor afbeelding in groot

**formaat):**



**Vraag uit Pontus (Goos)**

*Apostel Petrus, (richtend tot de geprojecteerde Rembrandt-Petrus). Wat fijn dat u vanochtend in ons midden bent. Hopelijk gaat het goed met u. U verblijft momenteel in Rome, is het niet? Hoe het hier is, in Pontus.. ? Ach, wat zullen we zeggen? Eerlijk gezegd, Het leven is niet makkelijk. En daarbij... geloven maakt het niet makkelijker. Dat dachten we eigenlijk wel. Eerst. We stellen onszelf hier in Pontus wel eens vragen, Petrus. We zijn zo dankbaar dat het evangelie door apostelen als u ons ook hier in Pontus heeft bereikt.. maar het voelt zo **vreemd**. Dat geloof in de Here Jezus, dat **was** ons **éerst** zo vreemd, en nu voelt het zo eigen, zo vertrouwd. Maar nu zijn **wij** opeens zo vreemd, zo ontheemd - in ons éigen dorp... Hoe kan dat? De mensen kijken ons zo raar aan – burens, collega's, familieleden zelfs.. alsof we aliens zijn. Vreemde eenden in de bijt. Ja, en we zijn hier ook maar met zo weinig in Pontus.. (om zich heen wijzend) In Galatië, daar schijnen ook christenen te leven, is dat zo? Petrus, schrijf ons eens!*

**Aanvangslied:** ELB 263 = Weerklank 232 (staande)

graag projecteren bij het lied (tekst en melodie) de volgende aanwijzingen:

- c. 1 én refrein solo
- c.2 allen, refr. mannen,
- c.3 allen, refr. vrouwen, tussenspel,
- c.4 vrouwen (p), refr. allen,
- c.5 mannen (p), refr. allen
- c.6 allen

**Stil gebed** (staande)

**Gezongen Votum** (staande) vanuit de stilte zingt Cindy de gemeente toe: Ps. 121: 1

**Groet** (staande, voorganger als zijnde Petrus): **1 Petrus 1: 1-2** 1 HSV en 2 NBV

*Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië, door God, de Vader, voorbestemd om, geheiligd door de Geest, gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en met zijn bloed besprenkeld te worden. Genade zij u en vrede, in overvloed.*

Ik wil jullie namens Petrus - in Pontus en waar dan ook allereerst oproepen tot lofprijzing!  
Laten we zingen: Bezing Gods lof als nooit tevoren!

**Loflied**: Weerklank 85 'Bezing Gods lof als nooit tevoren' – lied **bij 1 Petrus 1: 3-9**

**Vraag uit Galatië (Karin)**: Apostel Petrus, dat was mooi, die lofzang.

*Mooi gezegd, Petrus. En je hebt ook gelijk, we hebben Hem lief, zeker [refererend aan vs.8] maar hier in Galatië vragen we ons het een en ander af. Hoe houden we het geloof vol – zo lang, zonder Hem te zien? Thomas vond dat ook moeilijk, toch? En Hij mocht niet alleen zien, zelfs voelen...!*

*En wij, we voelen ons soms zo zwak, en we vallen zo snel terug in onze oude gewoontes, we zijn zo snel afgeleid door wat er zoal gebeurt - in ons kleine leven, of de juist die wijde wereld. Ook al is het zo vaak nepnieuws. Het is zo moeilijk om kalm te blijven, en het van God te verwachten.. Herken jij die worsteling? Petrus, schrijf ons eens - daarover!*

**Leefregel** (voorganger als zijnde Petrus, reagerend op de stem uit Galatië): **1 Petrus 1: 13-16**

*Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart.*

*Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst, maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is.*

*Er staat immers geschreven:*

**Ωεεσ ηειλιγ, ωαντ Ικ βεν ηειλιγ.**

**Leviticus 19: 2** (tekst in olijfgroen projecteren: lettertype: OPENCLASSIC) - op het moment dat de tekst gelezen wordt – [onder de tekst in limoengroen]

**Liederen over de heiligheid van God:**

ELB 241: 1 en 2 **zacht zingen (p)**

Gezang 457: 1 en 4 **c.1 zacht (p), c.4 uitbundig (f)**

**Gebed van verootmoediging en om de opening van het Woord** n.a.v. **1 Petrus 1:17 'En als u Hem als Vader aanroept** Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt' en **'verlang vurig naar de zuivere melk van het Woord'**

**De kinderen mogen nu naar de kindernevendienst gaan!**

**Cesuur**

**Vraag uit Kappadocië (Wout)**: *Petrus, hier in Kappadocië vragen we ons af: we lezen hier uiteraard de Bijbel, het Oude Testament, over die schitterende tempel en de priesters, vol van de heiligheid van God, prachtig was dat toen, wat een tijd... maar hoe zit het nu? De tempel is verwoest – Jeruzalem met de grond gelijk gemaakt.. afgestorven, verpieterd als gras.. Hoe kunnen we zonder tempel? Zonder offers en priesters? Wie vertegenwoordigen de God van de hemel dan wel nu op aarde? En wie brengen Hem nu de dank en de eer van de mensen, en waar en hoe... zonder priesters en een tempel? Ja... eigenlijk... twijfelen we gewoon of wij wel echt bij de HERE God van Israël horen. Kunnen we daarop bouwen, vertrouwen? Petrus, graag jouw antwoord op deze vragen!*

**Lezing: 1 Petrus 1: 24 - 2: 5 en 9-12**

**Δε μενσ ισ αλσ γρασ εν ζιφν σχηοονηειδ αλσ εεν βλοεμ ιν ηετ πελδ  
:  
ηετ γρασ περδορτ εν δε βλοεμ παλτ αφ,  
μααρ ηετ ωοορδ παν δε Ηερε βλιφφτ εευωιγ βεστααν.**

**Jesaja 40: 6, 8**

(tekst [in olijfgroen] projecteren - op het moment dat de tekst gelezen wordt – en na enige tijd laten verdwijnen, onder de tekst [in limoengroen])

*Dit woord is het evangelie dat u verkondigd is. Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij, en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is? Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. U bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken.*

*Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn; ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens, die uw ziel in gevaar brengen. Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken.*

**Lied** Weerklank 460 = LB 939:1 (3x: instrumentaal, solo, daarna gemeente, pas als de gemeente gaat zingen: tekst projecteren).

#### **Vraag uit Asia (Elsje)**

*Apostel Petrus, bedankt voor uw uitleg.*

*Prachtig hoor: 'Een voorhoede van Gods ontferming', een elite dus, maar niet elitair.*

*Door God geselecteerd om zijn priesters te worden. Wij nog wel – zo'n samengeraapt volkje! Maar....hier in Asia zitten we dan wél met de vraag: **hoe** kunnen wij dit doen, hoe kunnen we dit zijn, priesters - hier in de dorpen? We zijn zo aan het overleven soms, het is zo moeilijk om niet..*

*Kunt u ons niet een goed voorbeeld geven! Alvast de hartelijk dank uit Asia...*

#### **Lezing: 1 Petrus 2: 21-25**

*Dit is uw roeping; ook Christus heeft geleden, om uw wil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet, hij leed en dreigde niet, hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Eens dwaalde u als schapen, nu bent u teruggekeerd naar hem die de herder is, naar hem die uw ziel behoedt.*

**Lied:** Weerklank 460 = LB 939: 2 (2x: solo, daarna gemeente, pas als de gemeente gaat zingen: tekst projecteren).

#### **Vraag uit Bithynië (Johan)**

*Het is ons duidelijk, Petrus. De Here Jezus is ons grote voorbeeld. We mogen treden in zijn voetsporen, zeg je – en zo óp naar dat Vaderhuis gaan. Maar tot slot nog één vraag, uit Bithynië, hoe kunnen we elkaar nu versterken in dat geloof? Hoe leef je het geloof nu uit – hoe kun je nu samen die koninklijke priesterschap zijn?*

*En je niet laten ontmoedigen? Is het de bedoeling dat je echt altijd je geloof deelt, en uitstraalt? Moeilijk hoor! Wat geef je ons mee, tot slot?*

#### **Lezing: 1 Petrus 3: 8-15** (8-14 NBV, 15 HSV)

*Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn. Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen. Immers:*

□ Ωιε ηετ λεσπεν λιεφηεφτ εν γελυκκιγ ωιλ ζιφν,  
μοετ γεεν λαστερ οφ λευγενσ οπερ ζιφν λιππεν λατεν κομεν,  
ηιφ μοετ ηετ κωααδ υιτ δε ωεγ γααν εν ηετ γοεδε δοεν,  
εν ποορτδυρενδ περεδε ναστρεπεν.  
Ωαντ δε Ηερε περλιεστ δε ρεχητπααρδιγεν νιετ υιτ ηετ οογ  
εν λυιστερτ νααρ ηυν γεβεδεν,  
μααρ Ηιφ κερτ ζιχη τεγεν ωιε κωααδ δοεν.□

#### **Psalm 34: 13-17**

*(tekst in [in olijfgroen] projecteren - op het moment dat de tekst gelezen wordt, onder de tekst [in het limoengroen])*

*Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede?*

*Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen; maar heilig God, de Heere, in uw hart; en **wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is**, met zachtmoedigheid en eerbied.*

**Lied:** Weerklank = LB 939:3 (1x: gemeente; herhaling c.1 vanaf 'Uw vrede diep' [solo], herhaling c.3 vanaf 'Want u regeert' [f, gemeente]).

**Meditatie (kort):** **Antwoord geven – de hoop die in ons leeft** n.a.v. 1 Petrus 3: 15

**Lied** ELB 387 = HH 683: 1, 2 Laat mij zijn een instrument (lied bij 1 Petrus 3: 15)

*De kinderen komen aansluitend terug uit de kindernevendienst*

**Gebeden**: beginnend met HH 715: 1 en eindigend met HH 715: 5 (lied bij 1 Petrus 4: 7-11, tekst gelijk aan Weerklank 86).

### **Collecten**

**Slotlied**: ELB 191 = HH 467 'Veilig in Jezus' armen' – n.a.v. 1 Petrus 5: 10

*(bij het voorspel deze tekst projecteren, die niet gelezen wordt:)*

*De God nu van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij zelf moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen.*

1 Petrus 5: 10

**Laatste woorden van Petrus: 1 Petrus 5: 12-14** (tekst licht aangepast tot spreektekst)

*Aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia, Bitynië (en Drenthe) verblijven – ik heb u deze korte brief geschreven..*

*Met de hulp van Silvanus, die ik als een betrouwbare broeder beschouw,*

*om u moed in te spreken en om u er nadrukkelijk van te verzekeren*

*dat het werkelijk de genade van God is die u staande houdt.*

*De uitverkorenen in Babylon en mijn zoon Marcus groeten u.*

*Groet elkaar met een kus als teken van uw onderlinge liefde*

**Zegen met de woorden van 1 Petrus 5: 14**

*[Gaat heen in vrede, en draag met u mee de zegen van God, die we beantwoorden met een lofzang op het Woord van God]*

*Vrede zij met u allen, die één bent in Christus!*

**Zingen** als beaming van de zegen: Gezang 330: 3 LvdK (vers 3 bezingt 1 Petrus 1: 24-25)